

NIEUWSBRIEF . 27

18 December 2024.

Beste donateurs & sympathisanten,

Nu het jaar stilaan op zijn einde loopt, brengen we jullie graag wat warm nieuws van aan de andere kant van de evenaar. Want dankzij jullie zeer gewaardeerde steun aan Bollé Bollé konden we ook dit jaar weer heel wat projecten realiseren.

Zo bouwden we de voorbije maanden onder meer aan [een nieuwe eetzaal en keuken voor onze kleuterschool](#), installeerden we [7 grote watertanks in een lagere school in Kibigiri](#), werkten we aan de plannen voor [een nieuwe uitbreiding aan ons hospitaal](#) en konden we alweer [een volgende secundaire school voorzien van 100% zonne-energie](#). Begin dit jaar was er ook [een grote herdenking voor pater Bolle](#) en tot slot hebben we [fijn nieuws over het weeshuis van mama Alvera](#). Tijd voor een overzicht!

Wil je ons graag steunen?

- > [Doe een gift](#)
- > [Onze tip voor het perfecte cadeau](#)
- > [Belangrijke info over fiscale attesten](#)



Albert Bolle Nursery School - Igunga

Wie ooit het geluk heeft gehad om bij pater Bolle in Igunga op bezoek te gaan, herinnert zich vast dat hij er de laatste 20 jaar van zijn leven niet alleen een lagere en een secundaire school bouwde. Recht tegenover de missiepost waar hij woonde, startte hij er immers als allereerste project in Igunga een eenvoudig kleuterschooltje. Zoals dat gebruikelijk is in Tanzania, krijgen alle kleuters er elke ochtend om 10u een ontbijt in de vorm van uji, een pap op basis van gierstmeel met gemalen pindanoten en suiker. Pater Bolle noemde de kleuterschool dan ook zijn 'papschool'.

Maar bij gebrek aan keuken werd deze pap tot nu toe nog steeds op de missiepost klaargemaakt. Nadat we in 2021 al twee nieuwe kleuterklassen en een leraarslokaal bouwden, kreeg Bollé Bollé dit jaar de vraag om een keuken en eetzaal te bouwen voor deze kleuterschool. De bouwwerken startten in mei en eind september werd het nieuwe gebouw volledig opgeleverd. Alweer een hele verbetering voor de kleuters die nu elke ochtend in de nieuwe eetzaal kunnen genieten van een beker pap zonder daarvoor de drukke straat te moeten oversteken naar de voormalige missiepost van pater Bolle.



Waterproject St. Desiderius Pre- and Primary School afgewerkt

We vertelden er al iets over in onze vorige nieuwsbrief: sinds dit jaar steunen we met Bollé Bollé ook een nieuwe lagere internaatsschool in Kibigiri, Shelui. Deze basisschool werd enkele jaren geleden gestart om onderwijs te kunnen aanbieden aan de arme plattelandsbevolking van de streek die hoofdzakelijk leeft van kleinschalige landbouw. Gelegen op 40km van Igunga, bouwde pater Bolle er tijdens de laatste jaren van zijn leven nog een nieuwe kerk en pastorie.



Omdat drinkwater ook in dit stuk van Tanzania een hele uitdaging is, vroeg de school hulp bij het opvangen van regenwater tijdens het regenseizoen. Regenwater is immers het zuiverste water dat er voorhanden is en dus het meest geschikt als drinkwater. Na het plaatsen van dakafvoeren aan alle schoolgebouwen, werden net voor de start van het regenseizoen ook de zeven bijhorende regenwaterputten geplaatst met een totale opvangcapaciteit van 40.000 liter. Het zal je niet verbazen: sindsdien wordt elke regenbui er ontvangen met een feestelijke regendans!

Bollé Bollé - Ontwikkelingshulp die mensen in hun waarde laat groeien

fiscaal aftrekbare giften vanaf 40 euro/jaar via Leraars zonder Grenzen: BE48 5230 8027 2427 - BIC: TRIOEBBB met mededeling "Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW" of niet-fiscaal aftrekbare giften via rekeningnummer KBC IBAN: BE35 7340 2236 1337 - BIC: KREDEB33 met mededeling naar keuze



Uitbreiding Fr. Bolle Memorial Health Center Mwanzugi



Dit jaar stond ook de volgende grote uitbreiding voor ons hospitaal op het programma. Het oudste gebouw, dat nog dateert uit 1998 toen pater Bolle het dispensarium net begonnen was, voldoet intussen niet meer aan de huidige normen van het ministerie voor gezondheidszorg en moet dus vervangen worden. In het gebouw is onder meer de Mother & Childcare afdeling gehuisvest, net als de kliniek voor de behandeling van HIV/AIDS-patiënten en de opvolging van patiënten met tuberculose.

Maar vermits het hospitaal intussen ook officieel erkend is als een Health Center vraagt het ministerie van gezondheidszorg dat er daarnaast nog een aantal nieuwe functies worden voorzien. Zo dient er een lokaal te komen voor bloedtransfusies, een echografie-kamer, een kabinet voor tandheelkunde en een oogkliniek. Tot slot dient het nieuwe gebouw een aantal administratieve functies te kunnen huisvesten. De oorspronkelijke plannen voor een nieuwbouw ter vervanging van het oorspronkelijke gebouw bleken dus al snel te klein en moesten worden uitgebreid zodat deze nieuwe functies een plaats konden krijgen.

Omdat het perceel echter beperkt is in oppervlakte zijn we bovendien genooddaakt om het nieuwe gebouw volledig in beton en met twee verdiepingen te voorzien. Niets bijzonders hier in België, maar naar Tanzaniaanse bouwnormen wel ongezien en extra uitdagend. Intussen zijn de nieuwe plannen gelukkig volledig klaar en wachten we op de goedkeuring van het ministerie van gezondheidszorg om te kunnen starten.

Als alles goed gaat, zou tegen kerstmis 2025 het allereerste gebouw met twee verdiepingen in Mwanzugi gebruiksklaar moeten zijn.



Bouw met ons mee

Wil je ons financieel steunen?

Giften zijn zoals steeds welkom op rekeningnummer **BE48 5230 8027 2427** (BIC: TRIOEBBB) ten voordele van Leraars zonder Grenzen met als uitdrukkelijke mededeling **"Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW"**.

Voor giften vanaf 40 euro per jaar ontvang je automatisch volgend voorjaar een fiscaal attest in je brievenbus.

Bovendien geniet u voor giften vanaf 40 euro per jaar 45% belastingvoordeel. Een gift van 40 euro kost u hierdoor dus slechts 22 euro. Je vindt alle info ook terug op onze website onder "Doe een gift".

Solar for Mpinda Boys Secondary School Singida



Eind januari reisden drie techniekers van Bollé Bollé België naar Tanzania om er samen met de plaatselijke bouwploeg in iets minder dan drie weken tijd opnieuw een volledige school van duurzame elektriciteit te voorzien. Nadat we in het verleden al via zonnepanelen, omvormers en grote batterijbanken groene energie hebben voorzien in onze twee scholen in Igunga en in ons Health Center in Mwanzugi, was het dit jaar de beurt aan onze secundaire jongensschool in Singida.

Met deze school hebben we immers een overeenkomst afgesloten zodat de jongens uit pater Bolle's weeshuis er altijd gratis zullen kunnen genieten van kwalitatief Engelstalig onderwijs. In ruil voor deze overeenkomst bouwden we met Bollé Bollé eerder al een multifunctionele zaal (2020) en schoolbibliotheek (2021). Het laatste

onderdeel van de overeenkomst bestaat uit het voorzien in duurzame energie.

Dankzij 48 zonnepanelen van 435Wp en een batterijbank van 67kWh, maar ook 150 energiezuinige LED-armaturen en 3 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabels draait de volledige school sinds februari 100% op zonne-energie. Daardoor hebben ze geen last meer van de bijna dagelijkse stroompannes die het land teisteren en kunnen de 350 internaatstudenten er ook 's avonds zonder problemen studeren bij helder licht.

Voor de school een wereld van verschil en alweer een droom die werkelijkheid werd!



Vanaf nu gaat het licht nooit meer uit op de Mpinda Boys Secondary School in Singida



Herdenking pater Bolle

Op 26 januari 2024 werd de tiende verjaardag van het overlijden van de Vlaamse pater Albert Bolle in Tanzania herdacht met een indrukwekkende misviering, die de diepe sporen van zijn bewonderenswaardige leven en werk weerspiegelde. De kerk die pater Bolle zelf ooit bouwde in zijn geliefde Igunga zat afgeladen vol met meer dan 1000 mensen, waaronder drie bisschoppen en vele paters en zusters, maar vooral ook talloze bekende vrienden die pater Bolle hadden leren kennen tijdens de ruim 50 jaar dat hij werkte als missionaris in Afrika.

De viering werd muzikaal ondersteund door een 80-koppig gelegenheidskoor en de aanwezigen deelden ontelbare warme herinneringen aan de man die met zijn bijzondere persoonlijkheid en belangeloze werklust zoveel levens heeft geraakt.

Er werd uitgebreid stilgestaan bij zijn onvermoeibare inzet, zijn gedrevenheid en zijn diepe verbondenheid met de gemeenschappen die hij diende, maar vooral ook bij de blijvende impact op de mensen die hem gekend hebben.



Het was dan ook hartverwarmend om te merken hoe pater Bolle's geest en ontroerend eenvoudige manier van leven nog steeds voortleeft in het hoofd en hart van zovelen, en hoe hij zelfs tien jaar na zijn overlijden meer dan ooit mensen blijft inspireren om hetzelfde te doen.



Op zoek naar het perfecte cadeau?

Voor wie nog op zoek is naar het ideale cadeau voor onder de kerstboom hebben wij de ideale oplossing: Goodgift, de cadeaubon voor elk goed doel waarbij de ontvanger zelf kiest naar welk goed doel de donatie gaat. Gedaan dus met nutteloze cadeau's die in de schuif belanden.

Gedaan ook met uren brainstormen over het perfecte cadeau. Je kiest gewoon het bedrag dat je graag wil schenken en elke euro gaat effectief en 100% naar het goede doel want er worden geen kosten afgehouden.

En zeg nu zelf: wat is er als ontvanger fijner dan zelf een goed doel te kiezen dat je nauw aan het hart ligt?

Bovendien is het wetenschappelijk bewezen dat je van geven nog gelukkiger wordt dan van te krijgen. Win-win dus!

Alle info over de goodgift-cadeaubon kan je vinden op <https://www.goodgift.be/bolle-bolle-vzw/>



Officiële erkenning weeshuis mama Alvera

Toegegeven: het heeft wel wat bloed, zweet, tranen en vooral véél tijd gekost, maar afgelopen week kregen we fantastisch nieuws uit Kishuro. Mama Alvera kreeg deze maand immers eindelijk de officiële licentie voor haar weeshuis!

Toen pater Bolle in 1979 naar de andere kant van Tanzania moest verhuizen om er een nieuwe missiepost en parochie te starten, wilde Alvera, zijn vaste huishoudhulp in Nshamba hem graag volgen. Maar pater Bolle werd in zijn voormalige parochie regelmatig geconfronteerd met weeskinderen en had opgemerkt hoe ongelooflijk zorgzaam Alvera was.

Hij vroeg haar daarom of ze er niet wilde blijven wonen om enkele weeskinderen op te vangen. En zo geschiedde het.

Wat ruim 45 jaar geleden begon als kleinschalige opvang van enkele kinderen, groeide al snel uit tot een warme thuis voor tientallen kinderen. Pater Bolle had veel bewondering voor Alvera's toewijding en aanpak. Zelfs toen hij 650km verder in Singida woonde trachtte hij haar regelmatig te bezoeken en te ondersteunen met de weinige middelen die hij ter beschikking had.

Beetje bij beetje ontstond zo een weeshuis waar mama Alvera in haar eentje doorheen haar leven voor meer dan 200 kinderen zorgde. Niet alleen dat aantal, maar vooral

de manier waarop ze dat deed en doet zijn on-gel-lo-fe-lijk indrukwekkend. In alle eenvoud in het spoor van pater Bolle. Dat Alvera intussen 76 lentes jong is en nog steeds 25 kinderen jonger dan 6 jaar opvangt, maakt dat alles alleen nog straffer!

Maar niemand is geboren voor de eeuwigheid en dus hebben we aan Alvera beloofd om haar levenswerk met Bollé Bollé verder te zetten wanneer ze ooit voor de eeuwige rust hierboven kiest.

De voorbije twee jaar hebben we achter de schermen daarom hard gewerkt aan het juridische papierwerk voor haar nalatenschap. Na een lange procedure zijn we dan ook bijzonder blij dat Alvera's weeshuis sinds begin december 2024 officieel door de Tanzaniaanse overheid erkend wordt als opvangtehuis. Op vraag van mama Alvera zelf gaat het weeshuis overigens vanaf nu door het leven als het Albert Bolle Orphanage Center. Als dat geen hartverwarmend nieuws is om 2025 mee in te zetten!



Belangrijke info over fiscale attesten

Met vzw Bollé Bollé hebben we sinds begin 2016 een overeenkomst met Leraars zonder Grenzen voor het uitschrijven van fiscale attesten voor giften van minimum € 40 per jaar.

Sinds 1 januari 2024 is er echter een nieuwe wetswijziging met betrekking tot fiscale attesten doorgevoerd. Enkel fiscale attesten die het rijksregisternummer van de donateur vermelden, kunnen nog gebruikt worden bij de aangifte van je personenbelasting.

Om een correct fiscaal attest te kunnen opmaken, is het dus noodzakelijk om je rijksregisternummer door te geven aan Leraars zonder Grenzen. Dit kan op twee manieren:

> Je kan bij een volgende gift je rijksregisternummer **vermelden in de mededeling van de overschrijving** (eenmalig): "Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW - Rijksregisternummer".

> Indien je reeds een gift deed zonder vermelding van je rijksregisternummer, kan je gewoon een **een e-mail sturen naar info@lzg.be** met je naam en voornaam (graag ook adres, vanwege vaak voorkomende dezelfde familienamen) en je rijksregisternummer.

Ter info: je vindt je rijksregisternummer terug op de achterkant van je identiteitskaart. Het nummer is gebaseerd op je geboortedatum gevolgd door een streepje en 5 extra cijfers.

Omwille van de privacywetgeving **zullen we met Bollé Bollé de rijksregisternummers niet verzamelen en ook niet doorgeven** aan Leraars zonder Grenzen. Gelieve je rijksregisternummer daarom niet naar ons te sturen, maar wel **uitsluitend en rechtstreeks naar Leraars zonder Grenzen**.

Meer informatie over een gift aan Bollé Bollé en de fiscale attesten kan je terugvinden op onze Bollé Bollé website of op de website van Leraars zonder Grenzen.

Je fiscaal attest digitaal ontvangen?

Bedraagt je gift aan Leraars zonder Grenzen minimum 40 euro per jaar, dan wordt automatisch een fiscaal attest opgemaakt in februari of maart van het jaar volgend op je donatie. Deze attesten werden tot nu toe steeds per post naar je opgestuurd.

Wil je het attest graag digitaal ontvangen? Fijn zo: dat spaart Leraars zonder Grenzen heel wat moeite en postzegels uit en het is bovendien zo geregeld.

Klik hier om snel een mailtje te sturen naar Leraars zonder Grenzen met vermelding van je naam, e-mailadres en rijksregisternummer en ontvang vanaf nu al je attesten digitaal.

Ook geraakt door onze nieuwsbrief?

Ben je geraakt door onze nieuwsbrief?
Heb je een idee of suggestie?
Of wil je gewoon iets met ons delen?

De kracht van Bollé Bollé vzw zit in het uitgebreide netwerk van sympathisanten en donateurs. Umoja ni nguvu, zeggen ze in het Swahili. Eendracht maakt macht. En inderdaad: samen kunnen we meer.

We horen het dus graag als je iets met ons wil delen. Je vindt onze contactgegevens op onze website. Mailtjes zijn uiteraard ook altijd welkom op info@bollebolle.be.

Samen staan we sterk

Steek je liever zelf de handen uit de mouwen? Aarzel dan niet en laat het ons weten!

Blijf je doorheen het jaar graag op de hoogte van het reilen en zeilen van Bollé Bollé? Volg dan zeker onze Facebookpagina.



Zin in meer foto's of op zoek naar achtergrondinformatie rond onze projecten?

Surf dan zeker eens naar www.bollebolle.be/projecten.

Blijf je graag ook doorheen het jaar op de hoogte van onze vorderingen in Tanzania en activiteiten in België?

Like dan onze Bollé Bollé Facebookpagina zodat je niets meer hoeft te missen.

Met de steun van:

