



Over pater Bolle

De Vlaamse pater Albert Bolle (°1933 Schiplaken, +2014 Igunga) reisde in 1960 als missionaris naar Tanzania en was er 54 jaar lang actief in de streek van Igunga (Tabora). Zijn werk bestond erin om allerlei initiatieven van de plaatselijke bevolking te steunen. Hierbij plaatste pater Bolle de zelfredzaamheid van de lokale bevolking centraal. Hij liet hen zelf hun prioriteiten bepalen en reikte hen de middelen aan om hun doelen te bereiken. Dit alles zonder een onderscheid te maken tussen stammen of godsdiensten. Door hen op die manier te ondersteunen, laat hij zijn medemensens volledig in hun waardigheid groeien.

De lokale bevolking staat dus zelf in voor de realisatie van de projecten, en wel van a tot z. Ze worden daarbij gecoacht door Bollé Bollé. We zien er nauwlettend op toe dat alle werken steeds correct uitgevoerd worden. Met oog voor kwaliteit, zodat ze een hele tijd mee kunnen.

Na het plotse overlijden van pater Bolle in 2014, besliste Bollé Bollé om als eerbetoon aan pater Bolle's levenslange inzet zijn projecten, dromen en plannen verder af te werken zoals hij ze had voorzien. Dat is wel het minste wat we voor onze grote bezieler kunnen en ook graag willen doen!

Bollé Bollé

Ontwikkelingshulp die mensen in hun waarde laat groeien



Wenst u meer informatie?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. We helpen u graag verder!

Bollé Bollé vzw
 Maria-Theresiastraat 14/33
 3000 Leuven (Belgium)
 btw BE 0825.243.930
 t +32 (0)485 75 84 39
 mail: info@bollebolle.be
<http://www.bollebolle.be>

Kernleden: Maarten Baetens, Diane Bolle, Janny Bolle, Eline Cauwenberghs, Marie-Jeanne Claes, Miep Claes en Hans Berg, Gerd Decoster, Francis en Louisane Mariën Van Der Vorst, Bram en Julie Rumbaut – Feyaerts, Thomas Rumbaut, Bieke Thys, Oger Vaes, Wim en Lieve Vanommeslaeghe – Vermassen, Herman en Celine Vervloet.





Over Bollé Bollé

In oktober 2007 maakte een groep Afrika-reizigers een tussenstop bij de Belgische missionaris Albert Bolle te Igunga, Tanzania. Ze werden er enorm getroffen door de realisaties van de Witte Pater. Maar vooral zijn bezieling en werkmethode maakten diepe indruk.

Terug thuis beslisten de reizigers, op aanvraag van andere regelmatige bezoekers van de pater, om een vereniging op te richten die zou werken naar de geest van pater Bolle. De naam was snel gekozen: Bollé Bollé – de roepnaam van de pater bij de plaatselijke bevolking in Igunga.

Na een bijzonder succesvolle start, werd begin 2010 beslist om de juridische vorm van Bollé Bollé te wijzigen. Sinds april 2010 gaat onze vereniging dan ook door het leven als een volwaardige vzw.

Bollé Bollé is genoemd naar pater Albert Bolle (°1933 Schiplaken, +2014 Igunga). Hij kwam in 1960 als missionaris terecht in Tanzania en was er 54 jaar lang actief. Pater Bolle was dan ook een man die van aanpakken wist.



Vele vrijwilligers, één pater, één pater

Bollé Bollé telt een zestigtal vaste vrijwilligers. Een aantal onder hen vormt het kernteam. Zij tekenen de beleidslijnen uit en organiseren acties. Dankzij de steun van een aantal logistieke sponsors blijven hun werkingskosten tot een absoluut minimum beperkt.

Meester Jef Vermassen is de pater van Bollé Bollé. Hij draagt pater Bolle en zijn projecten een warm hart toe. Zijn vertrouwen en sterke geloof in de vereniging zijn een extra motivator voor alle betrokkenen.



Bollé Bollé: duurzame ontwikkelingsprojecten

Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Tanzania (regio Tabora). Het gaat steeds om concrete, duidelijk afgebakende plannen met een nadruk op onderwijs, gezondheidszorg, voedsel- en watervoorziening. Speciale aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en de veiligheid van vrouwen en aan de bescherming van het milieu.

Om dit alles te kunnen realiseren, neemt Bollé Bollé initiatieven om geld in te zamelen. Het werk ter plaatse wordt steeds uitgevoerd door lokale vakmensen. Op die manier zorgt Bollé Bollé ervoor dat Igunga en omstreken zich verder ontwikkelen op een duurzame manier.

Igunga is een stadje in de provincie Tabora (Tanzania). Het bevindt zich zo'n 300 km ten zuiden van het Victoriameer.



Ook u kunt Bollé Bollé steunen

• door een activiteit te organiseren ten voordele van Bollé Bollé (of anderen daarvoor warm te maken!).

• door een storting op rekeningnummer 734-0223613-37 (IBAN: BE35 7340 2236 1337 – BIC: KREDBEBB) op naam van Bollé Bollé vzw, of een storting op rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB) ten voordele van Leraars zonder Grenzen met als mededeling "Gift aan LzG – Bollé Bollé VZW" (je krijgt dan een fiscaal attest vanaf 40 euro).

• door ons 'in natura' te helpen met bv. drukwerk, kopieën, ...

• door u als vrijwilliger aan te sluiten bij onze vereniging.

Het principe van Bollé Bollé is eenvoudig: alle giften die we ontvangen gaan haast integraal naar de projecten in Igunga omdat het gros van de werkingskosten gedragen wordt door de vrijwilligers zelf.

